

## De Blik van Dick

### Swaeneburch

Al eerder heb ik u in deze rubriek verteld dat mijn wortels voor een groot deel in de Lutherse kerk liggen. Samen met mijn toenmalige zwager Philip was ik eind jaren zeventig ook lid van de redactie van *Sola Fide*, het blad van de Nederland Lutherse Jeugdbond (NLJB). Een tijd lang schreven wij daarvoor onder andere de column *Swaeneburch*, waarin wij op mild-kritische toon perikelen binnen de kerk aan de kaak stelden. In briefvorm: F.I. Dolaes maakte een vriend van hem deelachtig van de zaken die in de fictieve Lutherse gemeente in Swaeneburch speelden. De naam van de schrijver was, u heeft het al gezien, een anagram van *Sola Fide*, en *Swaeneburch* een verwijzing naar de zwaan die op Lutherse kerken prijkt; in tegenstelling tot de haan op torens van protestantse kerken van andere signatuur.

Onlangs kwam ik toevallig een aantal afleveringen tegen van *Sola fide*. Geweldig om te lezen wat de Lutherse jeugd toen zoal bewoog, bijvoorbeeld in april 1978. Behalve religieuze onderwerpen – zoals het maken van versieringen rond Pasen- zijn er ook artikelen over de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1978. Geen stemadvies, maar toch wel met een zeer progressieve ondertoon. Ook las ik een verhaaltje over hoe stemmen nou

precies in z'n werk gaat. Geschreven door ... mijzelf en, zo herinner ik mij weer, overgenomen door een groot aantal andere uitgaven. Bedoeld om de jeugd die voor het eerst mocht stemmen te laten weten wat er van ze werd verwacht.

Terug naar *Swaeneburch*. In de aflevering van april 1978 schrijft F.I. Dolaes aan zijn vriend over de zoektocht naar een nieuwe predikant en wat daarover de mening is van verschillende gemeenteleden. En passant wordt daarbij ook besproken of een predikant wel homo mag zijn.

Niets nieuws onder de zon. In *De Bron* gaat het veertig jaar later nog steeds over dezelfde thema's. Discussies over het profiel van onze gemeente, over het profiel van de nieuwe predikant die we zoeken. En we hebben de regenboogvlag gehesen, om te laten zien dat we dat station toch wel zijn gepasseerd.

Toch, als ik *Sola fide* herlees krijg ik heimwee naar die tijd. En dat heeft niets, maar dan ook niets te maken met mijn voortschrijdende leeftijd, maar alles met het engagement dat toen in mijn kerk gewoon was en dat ik nu zo node mis. We zijn naar mijn smaak te braaf, te navelstaarderig, en vooral te halleluja-achtig geworden.

Dick Spijker

[www.deblikvandick.nl](http://www.deblikvandick.nl)

[www.facebook.com/deblikvandick](https://www.facebook.com/deblikvandick)



*Amice,*

*Hoewel je wel bekend bent met de toestand in Swaeneburch, wil ik je toch even iets vertellen over onze gemeente. Op het moment zitten wij, zoals je weet, zonder predikant. Onze vorige is met emeritaat gegaan. Helaas, want vrijwel iedereen was erg met hem ingenomen. Ik had wel zo mijn kritiek, maar goed.... De kerk was altijd zo goed gevuld en dominee wist de gemeenteleden bij elkaar te houden. Maar sinds hij weg is, is dat allemaal veranderd. Veel oude bekenden zie ik niet meer in de dienst. We hebben de eerste tijd wel iets geprobeerd met oecumenische diensten met de hervormden, maar dat ging toch niet zo goed.*

Dus hebben we op de laatste kerkeraadsvergadering het probleem van wel of geen nieuwe predikant besproken, en zo ja, wat voor een. We zijn natuurlijk maar een kleine gemeente en hebben zo onze financiële problemen, maar ik vind toch dat we een predikant hard nodig hebben. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt. En als je bedenkt dat er een klein kansje is om een pas afgestudeerde predikant te krijgen, dan zou dat voor ons financieel best interessant zijn.

Maar op de vergadering bleek dat we in de kerkeraad nogal van mening verschilden. Mevrouw van 't Hekke was het natuurlijk met mij eens en die jongen van Hooghout ook. Alleen wel allebei op andere gronden. Maar die Dekker, de kerkrentmeester, vond dat we toch een oudere predikant moesten beroepen, want die ouderen voelen volgens hem beter aan wat er onder de mensen leeft. Zij weten ze vaak ook beter aan te spreken zodat de mensen gemakkelijker bereid zijn te geven, en ze spreken ook niet zo over politiek. Maar Boele vroeg zich af of het niet beter was alleen voor de zondag een dominee te nemen, dat zou toch stukken voordeliger zijn. Daar had Dekker niet aan gedacht. Zo werd de discussie weer teruggedraaid naar de vraag of we wel of niet een dominee moeten hebben. Mw. van 't Hekke was toch erg voor. Ze zei: "Ik wil toch zo graag weer een predikant hebben. Met de vorige heb ik altijd zulke fijne gesprekken gehad. Dat mis ik nu wel erg, hoor. En ook op het laatste Kerstfeest van de bejaardenclub heeft hij zo prachtig verteld, jammer dat er geen dia's bij waren".

Voorzitter Bidner wist met zijn houding natuurlijk weer geen raad. Zoals je weet wil hij iedereen te vriend houden en wist hij niet goed waarvoor hij moest kiezen. Hij vroeg Mw. van 't Hekke of zij nou een oudere predikant wilde of één die net was afgestudeerd. "Ach", zei ze, "ik geloof dat ik ze allemaal wel aardig vind". Gert-Jan Hooghout, die pas in de kerkeraad zit, wilde toch wel duidelijk in de vergadering

stellen dat hij ervoor was dat er een dominee kwam, maar dan een jonge! Op die manier zou er eindelijk eens wat actie in de gemeente komen. Zolang hij in de kerkeraad zit wil hij bijv. al een handtekeningactie of zo tegen de Neutronenbom organiseren.

"Toch houd ik vol dat iedere zondag een andere dominee veel goedkoper is", zei Boele, en onmiddellijk zat Dekker weer op zijn stokpaardje: "Misschien is het wel het allergeodkoopst om een jonge predikant te nemen die niet getrouwd is, dat drukt de kosten". Daar was iedereen wel voor in. Alleen Mw. van 't Hekke had natuurlijk weer iets: "Maar als hij dan maar niet , nou ja , ik bedoel eh, ik heb wel eens gehoord dat er van die mensen zijn, nou ja, die zo, ik bedoel, anders geaard zijn, u weet wel wat ik bedoel". "Dat kan me nou geen flikker schelen", zei Gert-Jan. (Soms vind ik toch wel dat hij zich iets te ordinair uitdrukt, maar dat schijnt bij de jeugd tegenwoordig gebruik te zijn ).

Enfin, we hebben lang en breed gepraat, maar eruit gekomen zijn we niet. Het idee om het probleem aan de gemeente voor te leggen werd met algemene stemmen aangenomen. Hoe dat afloopt zal ik je in een volgende brief wel laten weten.

Je toegeneegen,

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature reads "T.J. Dolae" in a cursive, slightly stylized script. The letters are connected, and there is a long horizontal flourish under the name.